

# De stem van de zondagse verjaarsvisite

door HENRI BEUNDERS

**E**en zondagse verjaardagsvisite in tuinstoelen, ergens in ‘de provincie’, dat kan best leerzaam zijn. Bijna iedereen volgt ‘de politiek’, iedereen heeft een mening. Sommigen hangen in hun mening als in hun rollator, zonder blijven ze niet overeind. Wat zegt de *vox pop*, de stem van ons volk, zo tussen Koningsdag en 4 en 5 mei 2026?

‘Roep u maar.’

In Utrecht heeft iemand een invalide van 69 in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken. ‘De burgemeester snapte dat wel en zei: Er is mogelijk sprake van een onderling conflict.’

‘Nee, dan Amsterdam. Daar schiet een man twee asielzoekers dood.’ Waarom? Hij kreeg, blijkt, een telefoontje waarin hij werd beledigd, en ook uitgedaagd om naar ‘de blauwe brug’ te komen, als ie lef had. ‘Dat gesprek werd live uitgezonden. *Bananasplit*, geintje! De man snapte het geintje niet, ging naar die brug en schoot de twee jongens die daar toevallig waren dood.’

‘Ha, in Washington wilde een vent president Trump neerschieten ‘en de hele regering’. Daar pakken ze het altijd groter aan, hè?’

‘D66 heeft in de Eerste Kamer tegen twee asielwetten van de eigen premier Jetten gestemd!’ ‘Nou en? Die vrijheid was bij de formatie afgesproken, logisch toch.’

‘Sorry, wij zijn verlaat, XR-blokkade op de A12. De klimaatactivisten werden niet direct weggesleept. Waarom niet?, ‘Je kunt ze beter gratis koffie en thee geven’.

Dat zei de hoogste baas van het Openbaar Ministerie bij een vorige blokkade. Je kunt immers niet alles met straffen oplossen? Rinus Otte heet die man. Wat, eh, ja doe mij ook maar een cappuccino.’

‘Ha, rechtspraak!’ roept een ander, ‘ik las een stuk over een rechter die meer dan vierduizend verzoeken heeft ingediend bij gemeenten in het hele land. Vanwege de Wet Openbaarheid van de Overheid, of zo. Hij wilde aantonen dat die wet gebreken vertoont. Wie gaat dit betalen?’

‘Betalen? Wat je zegt. Het COA moet de gemeente Ter Apel wéér miljoenen boete betalen. Te weinig opvangplekken. Gemeenten ontvangen twee derde van hun inkomsten van de staat. Dat COA is toch ook van de staat? Dus wie betaalt nu wie eigenlijk: wij belastingbetalers!’

Tot zover de *vox pop*.

Wat zeggen de experts?

Om dat te horen hoef je niet naar een verjaardag, dat kun je zo in *Argus* lezen.

‘Politieke elites zijn niet langer bij machte de emoties binnen de perken te houden’.

Zo luidt de laatste zin van de 538ste en laatste column over Haagse politiek van oud-PvdA-senator – ‘en nog veel meer’ – Joop van den Berg (85). En hij denkt nu ‘soms’ (*Argus* 214) ‘dat we terug zouden moeten naar die pacificatie waarbij de vier belangrijkste stromingen allemaal in het kabinet zijn vertegenwoordigd’.

Welke vier dat nú zijn, komen we niet te weten.

Het parlement telt nu zeventien partijen, waarvan zeven zich tot de grootste kunnen rekenen. Welkom

in het land der molshopen. Van den Bergs jongere collega Tom-Jan Meeus heeft voor *NRC* misschien wel 5380 stukken geschreven over de Haagse kaasstolp.

‘Ik zit soms te denken’, zegt hij tegen *Argus* (220), ‘moeten we niet stoppen met politieke partijen? Nee, serieus, het zijn eigenlijk conserverende krachten, ze houden alles tegen. Ik ben er nog niet uit hoor.’

**J**a, ze vinden van alles, die *vox-poppers*, en ze denken wat af, die experts. Maar soms wordt het ook experts te veel. Dat overkwam de Oost-Duitse schrijver Bertolt Brecht, communist en overtuigd aanhanger van het DDR-bevind dat men ‘volksdemocratie’ noemde. Op 17 juni 1953 sloegen de militairen, geholpen door Sovjettroepen, een opstand van arbeiders bloedig neer. Die protesteerden tegen de ‘normverhoging’, lees: harder werken voor hetzelfde geld.

Na deze opstand verspreidde de Schrijversbond vlugschriften onder de bevolking. Hierin was te lezen dat het volk zich moest schamen. Het had het vertrouwen van de regering pijn gedaan, en zou alleen door dubbel zo hard te werken dit vertrouwen kunnen terugverdienen. Bertolt Brecht stuurde daarop een gedicht met als titel *Die Lösung* naar de partijkrant *Neues Deutschland*, die het vlugschrift ook had afgedrukt. Brecht suggereerde een oplossing voor de smaad die de regering was aangedaan:

‘Zou het niet toch eenvoudiger zijn als de regering het volk zou ontbinden en een ander volk zou kiezen?’